

Humanitas zoekt vrijwilligers Voorlezen en Hulp bij Taal en Huiswerk

'Wij zijn erg blij met Jente als vrijwilliger'

DOKKUM – Als tweedejaars student Sociaal Werk, kwam Jente in contact met het project Voorlezen en Hulp bij Taal en Huiswerk van Humanitas. Als onderdeel van haar stage bezoekt zij wekelijks een gezin uit Syrië, bestaande uit een moeder van 36 jaar en vier kinderen, een dochter (18) en drie zonen (17, 14 en 12 jaar). Hun vader is omgekomen in de oorlog. Speciaal voor de Westereender stelt Jente hen een aantal vragen.



Voorlezen en Hulp bij Taal en Huiswerk is één van de nieuwste projecten van Humanitas. Kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal of met schoolopdrachten kunnen eens per week ongeveer 1,5 uur begeleiding krijgen van een vrijwilliger van Humanitas. Jonge kinderen (vanaf 2 jaar) kunnen bijvoorbeeld worden voorgelezen. Oudere kinderen (tot 18 jaar) kunnen geholpen worden met schoolwerk, zoals huiswerk, spreekbeurten of presentaties.

Vrijwilligerswerk Humanitas is belangrijk én leuk

Het werk van Humanitas is belangrijk, omdat de kinderen beter in taal worden

en zich beter kunnen redden op school en in hun omgeving. Daarnaast is het ook leuk, vindt de 18-jarige vrijwilligster Jente Honderd. Zij voerde een gesprek met het gezin dat zij wekelijks bezoekt. Moeder werkt drie dagen per week bij NEF. Haar dochter volgt de Entree opleiding aan de Friese Poort, de oudste zoon zit op PRO Dokkum en werkt bij de Jumbo. Zakaria (14) zit op het Voortgezet Onderwijs in Dokkum en Ghaith zit in groep 7 van de basisschool. Ze willen allemaal graag leren en willen uiteindelijk respectievelijk tandarts, automonteur en meester worden. Inmiddels hebben ze allemaal een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Hoe zijn jullie in Nederland terechtgekomen?

„Vijf jaar geleden zijn wij naar Nederland gevlucht. Door de oorlog werd het te gevaarlijk voor ons in Syrië. We hebben eerst een poos in Holwerd gewoond. Nu wonen we bijna vier jaar in Dokkum.”

Hoe kwamen jullie in aanraking met dit project van Humanitas?

„Via de directrice van de basisschool hebben we als tip dit project doorgekregen. Het leek de directrice verstandig om extra ondersteuning te nemen en dit was een mooie manier. Ze gaf informatie door aan moeder, die vervolgens zelf contact opnam met de coördinator van het project.”

Wat doet de vrijwilliger van Humanitas voor/ met jullie?

„Ze helpt met het oefenen van rekenen en taal. Daarnaast speelt ze spellen met ons waardoor we onze woordenschat vergroten. Als we vragen hebben over schoolopdrachten, of andere onderwerpen, legt ze ons dit duidelijk uit. Ze neemt de tijd om bij een onderwerp stil te staan, bijvoorbeeld klokkijken of het nieuws. En ze legt het uit, totdat we het begrijpen.”

Wat betekent de vrijwilliger van Humanitas voor jullie?

„Veel. We vinden het altijd erg gezell-

ig als Jente bij ons is en zijn tevreden met de begeleiding die ze ons biedt. Daarom willen we ook graag iets voor haar terugdoen. Ze blijft hier wel eens eten, dat vinden wij erg fijn.”

Wat zou je nog graag willen doen met de vrijwilliger?

„Het lijkt ons leuk om een keer met Jente te sporten, wandelen, of een ijsje te eten. Als het weer iets beter wordt, kunnen we dit binnenkort gaan doen.”

Hoe bevalt de begeleiding, merken jullie al vooruitgang?

Wij zijn erg blij met Jente als vrijwilliger. Jente is aardig, geïnteresseerd, vrolijk, lief en behulpzaam. Op school heeft de juf van Ghaith gezegd dat ze merkt dat zijn Nederlandse taalontwikkeling vooruit gaat. Ook de andere kinderen geven aan dat ze steeds meer woorden begrijpen en ook zelf kunnen toepassen.

Zou je anderen aanraden de hulp van Humanitas in te schakelen?

Jazeker, wij gunnen andere mensen ook deze hulp en dit gezelschap. We zijn blij dat we de keuze gemaakt hebben om contact op te nemen met Humanitas.

Ook voor Jente als vrijwilliger zijn de wekelijkse bezoeken heel waardevol.

„Ik word warm ontvangen, en mag

aan het werk met een paar enthousiaste kinderen! Laatst mocht ik aanschuiven bij de eerste maaltijd tijdens de Ramadan en wilden ze graag dat ik kennismakte met hun familie op het platteland in Syrië. We gingen beeldbellen, en ondanks dat we elkaar niet konden verstaan, voelde ik hun enthousiasme. Ook voor mij zijn dit verrijkende ervaringen die ik niet zal vergeten!”

Lijkt het je leuk om ook vrijwilliger te worden?

Vrijwilligerswerk bij Humanitas is goed geregeld. Je volgt een basis-scholing en krijgt persoonlijke begeleiding van een coördinator.

Voor meer informatie ga naar:
Voorlezen Taal- en Huiswerkbegeleiding (humanitas.nl)

Of neem contact op met:
E: anneb.humanitas@hotmail.com
T: 06- 51 37 67 88

humanitas